

## **Een traditie aan het worden in de weken voor Kerst, de KERSTOPSTELLINGEN in Lewinski!**

- = in de donkere maanden een avond de tijd nemen*
- = neerploffen in een knusse en gastvrije omgeving, de luie banken staan klaar*
- = samen om de tafel voor een voedzaam en gezond maal*
- = in gesprek raken, luisteren*
- = na het eten tafels en stoelen aan de kant, zitten in een kring*
- = het kerstverhaal horen voorlezen*
- = je eigen associaties laten komen, of luisteren naar de anderen*
- = uitgenodigd worden om in een opstelling te staan*
- = kijken vanaf de kant*
- = maatschappelijke thema's, persoonlijke thema's*
- = je verbazen, je laten verrassen, ontroeren, inzichten opdoen*
- = dingen zien die je zelf ook weer kunt gebruiken*
- = op een persoonlijke manier verbonden raken met het kerstverhaal*
- = nog even napraten, wat drinken*
- = met nieuwe inspiratie weer het donker in, naar huis*